



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Februari 2014

Van komen en gaan



Na bijna elf jaar in Hilversum en ruim twintig jaar in de regio AGATHA werkzaam te zijn geweest, word ik met mijn instemming begin februari overgeplaatst naar de parochies Den Haag en Schiedam. In die elf jaar heb ik genoten van mijn werk als pastoor in Hilversum. In mijn boek 'Gaandeweg' beschrijf ik hoe ik deze parochie heb ervaren: kleurrijk en bijzonder. Iedere keer is het een bijzondere ontdekking, dat je je zo aan de parochiegemeenschap kunt gaan hechten. Een citaat uit het boek:

Ik vond het heel mooi om te ontdekken hoe ik me in de afgelopen jaren ben gaan hechten aan mijn eigen gemeenschap. Niet omdat ik hun pastoor ben, maar omdat ik pastoor ben geworden heb ik een band gekregen met hen. Die band verandert me.

Niet alleen maar door de benoeming van de bisschop, maar ook door in de parochie te werken word je pastoor van mensen. Het is een groot voorrecht dat je met mensen een eindje mag meelopen op hun levensweg en zij veel aan jou toevertrouwen. Een weg met hoogte- en dieptepunten.

Vreugdevolle momenten waren voor mij het mogen voorbereiden van parochianen op de doop, het vormsel, de huwelijksinzegening, het toetreden tot onze kerk en de jubilea. Het afscheid moeten nemen van dierbare parochianen, gastleden en vrienden, die door de dood zijn weggenomen, hoorde tot de verdrietige momenten. In alle momenten voelde ik een sterke verbondenheid in de parochie. De parochianen zijn betrokken op elkaar, zien om naar elkaar. Hier blijkt dat het pastoraat niet alleen een taak is van de pastoor maar van heel de parochie. En dat neemt de parochie Hilversum serieus.

(Lees verder op pagina 4)



Vita in de brouwerij: Bowlen en toneel

Zaterdag 15 februari is het weer zover. Dan gaan we bowlen bij de bowlingbaan aan het Noordse Bosje. We verzamelen daar om 19.30 uur en vanaf 20.00 uur vliegen dan de ballen en de kegels door de lucht. Dit festijn duurt tot 21.30 uur, maar wellicht dat er - net als voorgaande jaren - nog een groep jongeren mee zal gaan het nachtleven van Hilversum in. De kosten voor deze avond bedragen € 6,- p.p. Opgeven kan tot 9 februari bij Herman of Annemarie Giskes of via de mail: ok-vitanuova@hotmail.com.

Maar hier blijft het de komende periode niet bij. Ook met de toneelgroep zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen van komend toneelstuk. Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari brengen wij het stuk 'Een goede vriend en collega' ten tonele. In dit stuk kunt u de perikelen volgen van Theo Kuijer, een lepidopterist (Zoek dat maar op in het woordenboek), die na



een bedrijfsfeestje flink wat vreemde kostgangers over de vloer krijgt. Het belooft dus weer een avond vol misverstanden en komische taferelen te worden! De kaarten voor beide avonden zijn te koop bij Thiemo en Gery Bikker à € 7,- per stuk. U kunt ze ook reserveren via de e-mail: bikkerth@ziggo.nl.

Naast deze activiteiten is er nog één ander punt. Wij (Marijn Plomp, Maaïke, Annemarie en Herman Giskes) zitten sinds 2005 in het bestuur van Vita Nuova. Wij vinden het dan ook tijd worden voor vers bloed in het bestuur. Mocht je interesse hebben, neem dan snel contact met één van ons op.

*Namens Vita Nuova,
Herman Giskes.*

1889 2014



125 JAAR
UNIE VAN UTRECHT

Sta open ga!

INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEKEN CONGRES 2014

Ziek

Els Bruggeman brak haar heup in december. Na een operatie en verblijf in het ziekenhuis revalideert zij nu in verpleeghuis Gooizicht. Wij wensen Els veel sterkte toe.

Van het balkon

Tijdens de afwezigheid van dirigent Bart Klijnsmit heeft Jan Hallebeek drie maanden het koor geleid. De parochie is Jan dankbaar dat hij deze taak op zich wilde nemen. Het koor heeft namelijk een belangrijke taak in de zondagse liturgie. De koorleden hebben de leiding van Jan als inspirerend ervaren. Dank dus voor jouw inzet, Jan! Bart is weer behouden teruggekeerd van zijn wereldreis en heeft veel inspiratie opgedaan. Hij heeft inmiddels zijn werkzaamheden hervat. Bart, succes met het oppakken van de draad van de gewone dagelijkse dingen.

Afscheid koster



Chris van den Enden heeft jaren met grote inzet gekosterd. In het afgelopen najaar gaf hij te kennen in januari 2014 hiermee te stoppen. Hij is genoodzaakt

een deel van zijn vrijwilligerswerk af te bouwen, omdat het hem teveel energie kost. We vinden het uiteraard jammer en we zijn Chris zeer dankbaar voor zijn trouwe en gewetensvolle inzet. Het gaat je goed!

Priesterjubileum

Met veel genoegen kijk ik terug op mijn vijftienvijftigjarig priesterjubileum. Het was een indrukwekkende en emotionele dag. Het is voor mij onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken. Daarom wil ik u allen hier hartelijk danken voor uw aanwezigheid in de viering en/of op de receptie. Ook dank voor uw hartelijke woorden in brief, kaart, email of per telefoon en voor de vele geschenken die ik mocht ontvangen. Het was voor mij een dag die ik niet snel vergeet. Heel veel dank daarvoor!

Pastoor Leen Wijker

December is voor veel mensen een doelige maand. Op werk en school, in gezin en kerk wordt er in deze maand veel van mensen gevraagd. In onze parochie begon het feesten al met de jubilea die in november werden gevierd. Prachtige vieringen, waar verschillende parochianen zich met liefde voor hebben ingezet.

In de adventstijd hadden de kinderen een eigen project: het kinderkerkcafé, een eigen programma in De Akker. De kinderkerkcafébezoekers waren enthousiast over deze aanpak! We kijken met dankbaarheid terug op alle vieringen van de advent tot en met Driekoningen. Er is door allerlei groepen in onze parochie enorm veel werk verzet om het hoogfeest van kerst te vieren. De kerk was prachtig versierd.

De beide kinderkerstnachten werden ondanks de regen weer druk bezocht: zo'n negenhonderd kinderen met hun ouders vierden mee. Het kerkplein was ook dit jaar weer sfeervol ingericht met kraampjes, draaimolen, levende kerstal en muziek. Ondanks het slechte weer bleef het gezellig druk op het plein. Omdat een groot aantal mensen verhinderd was om mee te helpen, is veel werk voor de kerstavond verzet door een klein groepje. Speciaal dank aan hen voor alle inspanning. En om herhaling te voorkomen: noteert u alvast in uw agenda een uurtje hulp op 24 december 2014? Fijn dat we samen het geboortefeest van Christus hebben mogen vieren. Allen die zich hebben ingezet voor het vieren van het kerstfeest in onze parochie: hartelijk dank!



LET OP!

Vanwege de pastoorswissel komen de woensdagmorgenvieringen in februari te vervallen. Ook het inlooppastoraat op woensdagmorgen zal voorlopig niet plaatsvinden.

Jongeren Catechese 11+

Iedere maand is er catechese 11+. De komende maanden zijn de jongeren welkom op 16 februari en 16 maart om 11.30 uur.

Lering en Vermaak

Op 8 februari aanstaande is er weer een middag voor de kinderen van Lering en Vermaak. We beginnen om 14.00 uur.



Sponsoren kinderkerstnacht

Een aantal bedrijven heeft een bijdrage geleverd in financiële vorm of in natura om de kinderkerstnacht mede mogelijk te maken. Het zijn: Aannemingsbedrijf Hoogers, Hoveniersbedrijf Houtman, Zalencentrum De Akker, Nefkens Hilversum, Schildersbedrijf Arie Dekker, Drukkerij Nilsson uit Goes, Begrafnis- en Uitvaartonderneming Van Vuure en De Koster cs Makelaars. Wij zijn alle sponsors zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Pastoorwissel

Al een aantal vergaderingen is de pastoorwisseling een groot aandachtspunt. Het verhuizen van Hilversum naar Den Haag vv is iets waar de pastores zelf druk mee zijn. Als parochie Hilversum zorgen we na het vertrek op 18 februari van de verhuishuiswagens met de spullen van pastoor Leen voor een goed onderhouden en schoongemaakte pastorie voor zijn opvolger.

Pastoor Leen Wijker zal op 9 februari aanstaande in de viering afscheid nemen van de parochie Hilversum. Alle parochianen, gastleden en vrienden van de parochie zijn van harte welkom in deze viering die om 10.00 uur begint. Mocht u van plan zijn de pastoor iets mee te willen geven: graag een bijdrage aan de offertoriumcollecte op 9 februari. Op verzoek van pastoor Wijker is de bestemming van die collecte een diaconaal doel.

Begin maart zal deken drs. Wietse van der Velde, de nieuwe pastoor, de pastorie gaan bewonen en neemt hij het pastorale werk in Hilversum op zich. De installatie van pastoor Van der Velde vindt plaats in een pontificale eucharistieviering op 23 maart 2014. Deze viering zal aanvangen om 14.00 uur, zodat ook collegae uit andere gemeentes in de gelegenheid zijn de viering bij te wonen. De ochtendviering van 23 maart komt te vervallen.

Informatie over een assiserend pastoor voor 20% hebben we helaas nog niet. Zodra hierover meer bekend is, wordt u op de hoogte gebracht.

Verhuur

Naast agendapunten als jubilea, pastoorwisseling en activiteiten komen ook zo nu en dan punten langs waar we in de vieringen niet direct iets van merken. Zoals de verhuur van een aantal woningen waarvan de parochie eigenaar is. Het zijn woningen waarvoor grote belangstelling is en waarvoor ook een wachtlijst bestaat. In de afgelopen vergaderingen heeft het kerkbestuur gekeken naar de afspraken die daarover in de loop der tijden zijn gemaakt en een en ander duidelijk geformuleerd. Het onroerend goed maakt deel uit van het vermogen van de parochie.

Stewardship

'Uw donatie betekent in de praktijk een hele week voeding voor de groep van de ruim dertig kinderen die in de weeshuisjes in de township Motherwell in Port Elizabeth, Zuid-Afrika, wonen.' Een zin uit de bedankbrief die Stichting Thamsanqa.nl ons stuurde na het ontvangen van een gift van driehonderd euro voor het opvangwerk van (straat)kinderen in Motherwell. Een van onze parochianen is bekend met de stichting en heeft dit goede werk voorgedragen voor een stewardship. Ook in 2014 ziet het kerkbestuur aanvragen van parochianen voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten graag tegemoet.

Mondiale collecteopbrengst

Penningmeester Margreet was blij verrast bij het tellen van de collectes van de kerstvieringen. Niet alleen een mooie opbrengst (onder andere voor Stichting HIP), maar ook een mooie diversiteit aan munten. Tussen alle euro's vond ze: een gulden, boodschappenkarmuntjes, Duitse marken, Belgische, Franse en Zwitserse franken, een Canadese dollar en een Deense kroon, geld uit Israël, Nieuw-Zeeland en Hongarije, een munt van de PostcodeLoterij, kleingeld uit Kroatië, de Verenigde Arabische Emiraten, de Antillen, Turkije en Slowakije, een roebel, een roepia, een USA dollar en een munt voor de wasstraat!!



VAN KOMEN EN GAAN - VERVOLG...

In die parochie bleek ook veel mogelijk: we kregen in 2004 de opdracht om te groeien. Hoe moeilijk groei in een steeds meer gesecculariseerde samenleving ook is, het toenmalige kerkbestuur nam die uitdaging aan. En die opdracht maakte de parochie creatief. Een greep uit ideeën die gerealiseerd werden in die periode: kinderkerstnacht, kinderpaasnacht, Pasen voor dummies, kruiswegconcert, culturele avond, gespreksgroepen, themavieringen, films in de veertigdagentijd. Niet alle activiteiten worden door iedere parochiaan gewaardeerd. Dat hoeft ook niet, als er maar wel ruimte is om vernieuwend bezig te zijn zonder te vergeten wat onze roots zijn. Dat vernieuwend werken heb ik als zeer positief en inspirerend ervaren. Ik hoop van harte dat dat proces blijft doorgaan.

Het valt mij niet makkelijk om afscheid te nemen van de parochie Hilversum. Het moeilijkst is het loslaten van mensen die hun levensverhaal met mij hebben gedeeld. Dat stemt mij soms wat weemoedig. Maar een pastoor is nu eenmaal een passant. Het is voor de parochie heilzaam om na verloop van tijd opnieuw een ander geluid te horen. Dat houdt de parochie alert. Voor een pastoor is het ook goed om na een aantal jaren een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven en hoop van harte dat u dat vertrouwen ook zult geven aan mijn opvolger. Ik wens u al het goede toe en Gods zegen op uw verdere levensweg.

In verbondenheid,
pastoor Leen Wijker.

PASTORIE

Bij een pastoorswisseling moet er altijd wel weer wat extra onderhoud aan de pastorie worden gepleegd. Niet dat onze pastoor Leen de tent zou hebben uitgewoond. Integendeel, hij is een goed huisvader geweest. Als je uit een bewoond huis de kasten, foto's, schilderijen enzovoort weg haalt, ziet het er niet alleen kaal uit, maar je ziet ook waar alles gestaan en gehangen heeft. Dan is het tijd voor een kleine onderhoudsbeurt. Ook als het huis door de vorige bewoner met zorg en liefde is bewoond.

Bij het aantreden van pastoor Leen, zo'n tien jaar geleden, was het na dertig jaar tijd voor een heel grote onderhoudsbeurt. Hierbij wilden we de pastorie zoveel mogelijk in oude luister herstellen. Omdat we Rijksmonument zijn, hebben we toen bij Monumentenzorg van de Gemeente Hilversum een plan van aanpak ingediend. Het verwijderen van lelijke zachtboardplafonds, triplex lambriseringen en het hardboard op de deuren. Het herstel van de houten profielen op de deurkozijnen en meer van die dingen. Oneigenlijke

deurkrukken hebben we vervangen door replica van de originele krukken. Als voorbeeld was er een nog een oud exemplaar. De onherstelbaar beschadigde marmerimitatie die achter het triplex zat, hebben we met een slimme truc voor het oog weer als nieuw terug kunnen brengen. De huidige kleuren van het schilderwerk zijn het resultaat van een uitgebreid kleur- en materiaal onderzoek. Een aantal zaken waren helaas voorgoed verdwenen. Bijvoorbeeld het gezandstraalde glas met een jachtafereel op een glazen tussendeur. De oorspronkelijke voordeur van de hoofdingang van de pastorie en de karakteristieke luiken aan de buitengevel. Maar in grote lijnen hebben we de pastorie in oude luister kunnen terugbrengen. Voor het restaureren van de fraaie stucplafonds in de huiskamers beneden en de studeerkamer boven was geen geld. Ook niet voor een replica van de oorspronkelijke voordeur. Er was geen subsidie voor. In afwachting van betere tijden, wie weet.

Hans Jans



Het oude...



...en het nieuwe trappenbuis in de pastorie

KAARTAVONDEN

Er wordt ook dit seizoen weer geproponereerd en geklaverjast in De Akker. De derde avond was op zaterdag 11 januari. Op een ontspannen wijze werd er gekaart met als doel de wisselbikers, die op 15 maart uitgereikt zullen worden aan diegene die als eerste zal eindigen in de totaalscore van dit seizoen.

U kunt nog steeds met ons meedoen, want bij elke kaartavond is er voor alle deelnemers een prijs. De kosten bedragen slechts twee euro per avond en wij spelen ook op zaterdag 8 februari en 15 maart in De Akker. De aanvang is 19.30 uur. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u dat vragen aan Thiemo Bikker.



EXTRA SYNODE

Een van de agendapunten van de 86e zitting van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op 23 november jl was het concept voor de nieuwe beleidsnota 2014 - 2015. Het voorstel bleek op verzet van een aantal synodalen te stuiten en het Collegiaal Bestuur werd gevraagd om uitleg. Ook vooraf had het concept al voor vele schriftelijke vragen gezorgd. Het Collegiaal Bestuur nam zijn eigen uitnodiging tot respons serieus en nodigde de synode uit tot een breed overleg op zaterdag 8 februari 2014 om over de nieuwe nota te spreken. De synode ging akkoord met een extra zitting, mits het geen gewoonte ging worden...



EXPOSITIE MET BIJDRAGE OKK

Het klooster De Stad Gods en de daar wonende zusters Augustinessen vertrekken dit voorjaar na 67 jaar uit Hilversum. Om te voorkomen dat dit stuk geschiedenis geruisloos verdwijnt, wordt momenteel gewerkt aan documentatie over dit klooster, door middel van een documentaire, een boek en een expositie in het Museum Hilversum op de Kerkbrink. De zusters willen niet uitsluitend zelf het onderwerp van de documentatie zijn; ze hebben immers steeds de intentie gehad slechts een dienende rol te spelen. De expositie zal daarom gaan over 'ervaringen van het geloof'. Het Museum Hilversum heeft ook de Hilversumse kerken uitgenodigd een bijdrage te leveren. Als oud-katholieke parochie vinden we het leuk om hierop in te gaan. In overleg met het museum en de daar beschikbare ruimte zal 'iets oud-katholieks' tentoongesteld worden. Inwoners van Hilversum worden ook gevraagd om hun voorwerpen die hun overtuiging laten zien (tijdelijk) in te leveren bij het museum. De tentoonstelling, getiteld *Oh my God!*, laat zo van 8 februari t/m 29 juni 2014 de geloven en levensvisies van Hilversum en omstreken zien. Wellicht meer hierover in een volgende Vitus!



FILMS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Voor de derde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de protestantse gemeente Regenboogkerk (Nassaulaan) en de oud-katholieke Sint Vitusparochie (Melkpad) een serie speelfilms ter bezinning tijdens de Veertigdagentijd. De films zullen steeds worden ingeleid en nabesproken. In de volgende Vitus meer uitgebreide informatie over de thema's van de films, nu alvast het lijstje met de titels:

11 maart: God on trial

18 maart: Troubled water

25 maart: Atonement

01 april: Andrej Roelbjov

08 april: Godspell

15 april: The color of the cross

(De laatste twee titels nog even onder voorbehoud)



OKSC

Om te noteren in de agenda 2014: de spelmiddagen van de Oud-Katholieke Senioren Club worden gehouden in De Akker op 20 februari, 20 maart, 24 april, 15 mei en 19 juni, van van half drie tot half vijf.



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Bijzondere vieringen:



02 feb. 10.00 uur

Opdracht van de Heer in de tempel

09 feb. 10.00 uur

Afscheid pastoor Leen Wijker

05 mrt. 19.30 uur

Aswoensdag

23 mrt. 14.00 uur

Installatie pastoor Wietse van der Velde
(geen ochtendviering om 10 uur die dag)

Extra collecte:

Op de eerste zondag van februari.

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14

1217 KC Hilversum

E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd **tot zondag 2 februari, 16.00 uur.**

Pastoor

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker

Melkpad 14

1217 KC Hilversum

Tel: 035 624 80 09

(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)

E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Erik Molenaar

Middenstraat 61

1381 XB WEESP

Tel: 0294 77 69 77

E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren

Cameliastraat 13

1214 EZ Hilversum

tel: 06 511 76 332

E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl

Bankrekening:

NL45 INGB 0658444522

of NL53 INGB 0000163869

t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Bel Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

03 feb.	19.30	Dwarssluggers, Dagkapel OLV kerk, Naarderstraat
04 feb.	20.00	Kerkbestuur
7-9 feb		Catecheseweekend voor jongeren 11-17 jaar
08 feb.	10.00	Extra synode
08 feb.	14.00	Lering en Vermaak
15 feb.	19.30	Bowlen
16 feb.	11.30	Catechese 11+
20 feb.	14.30	Senioren spelmiddag OKSC
27 feb.	19.30	Toneelavond
28 feb.	19.30	Toneelavond
04 mrt.	20.00	Kerkbestuur
11 mrt.	14.00	Films in de veertigdagentijd (1)
	20.00	Films in de veertigdagentijd (1)
15 mrt.	10.00	Bondsdag en Novadag
15 mrt.	19.30	Klaverjassen en proponeren
16 mrt.	11.30	Catechese 11+
18 mrt.	14.00	Films in de veertigdagentijd (2)
	20.00	Films in de veertigdagentijd (2)
20 mrt.	14.30	Senioren spelmiddag OKSC
22 mrt.	10.00	Grote schoonmaak kerk
25 mrt.	14.00	Films in de veertigdagentijd(3)
	20.00	Films in de veertigdagentijd(3)

EXPOSITIE IN REGENBOOGKERK

In de Regenboogkerk worden tot 27 februari 2014 schilderijen in acryl op doek van Cors Zagt en beelden in steen van Ada de Jonge tentoongesteld. Hoewel Cors Zagt nog niet zo lang geleden met schilderen is begonnen, heeft hij zijn hele werkzame leven al de (bouwkundige) tekenpen gehanteerd. De daarbij opgedane vaardigheid, gecombineerd met een goed gevoel voor kleur en verhoudingen leidde tot prachtige schilderijen met het Corversbos als onderwerp. Beeldhouwster Ada de Jonge scheidt uit verschillende steensoorten zowel abstracte als figuratieve beelden, waarbij de vrouwelijke torso één van haar favoriete onderwerpen is.



Cors Zagt: Corversbos